



'ALS JE GESLAGEN BENT, MOET JE EEN SHOTJE NEMEN'

'We hebben een schaakspel bestaande uit shotjesglazen'

Michaël Franken (60) schaatste als kind al veel. "Ik heb had je nog een stuk minder te doen, zeker op dagen dat het regende. Ik schaatte met mijn vader die mij een schaakbord gaf dat van mijn opa was geweest. Ik heb het schaken weer aan mijn zoon geleerd, maar eigenlijk door we het te winnen. Romm heb je weer een opleiding, zoals toen Harry Potter populair was. Toen was mijn zoon acht en kon hij twee jaar schaken. In die tijd was het schaakspel de eindstap van de film. Dan denk je er weer aan en mijn zoon vond die film erg leuk, dus gingen we schaken. Hij raakte daardoor gefascineerd. Toen het schaakspel van die film in de winkel kwam in delen hebben we het bij elkaar gepaard. Dat heeft wel anderhalf jaar gekost, maar we hebben het compleet. Dat geeft toch weer een andere dimensie aan schaken. We

hebben nu ook een schaakspel bestaande uit allemaal shotjesglazen. Dat is heel grappig. Als je geslagen bent, moet je een shotje nemen. Wat we heel graag zouden willen, maar wat we nog niet hebben kunnen vinden, is een schaakspel dat je aan de deur kan hangen. Op die manier kan je beiden een set doen als je er langzame loopt. Schaken is een mooi strategisch spel. Je bent voortdurend vooruit aan het denken, een strategische situatie, dan denk je op een andere manier. Dat kan je nog wel eens van pas

komen. Ik werk zelf als projectmanager en dan helpt gezinsraad denken wel. Als je van jezelf nogal chaotisch bent, dan kan schaken helpen om op een andere manier te leven denken, om wat gezinsraadende bezig te zijn. Je moet altijd een paar stappen vooruitdenken." "In Amsterdam loop ik regelmatig langs het Man Eusepius waar een groot schaakspel staat. Daar zijn altijd mensen aan het schaken. Nu met corona wat minder, maar toch. Je ziet ook toeristen en anderen rondom staan. Inlevens kijkt dan gefascineerd naar twee schakende mensen. Dat grote bord met schaakstukken van een halve meter spreekt tot de verbeelding. Je ziet ook dat de schakers soms een stuk verroeten met de voet, eigenlijk gewoon een schep eropgeven. Dat gaat soms met wat meer irritatie als het even niet lukt. Dat is ook mooi. Het heeft naar inspan als je met van die grote stukken schakelt. En het geeft mensen iets te doen."



'Uit schaken kan je levenslessen halen'

Michaël Franken (60) schakelt ook. "Ik heb twee schakers toen ik met een vriend in Tjilpelt op vakantie was. Daar zaten we in een hotel met onderzaken uit Raagfalsch. Zij moedigen ons uit om bij hen te eten en erin tussen het schaakbord op tafel. Wij dachten dat we het wel redelijk konden, maar na vijf minuten stond ik schakelend... Inlevens gevoel schakelen we nu het ging steeds beter. Vandaag het gevoel van toen, dat radete, is me bijgebleven. Het was ontzettend gezellig en we hadden contact haastel we elkaar amper konden verstaan. Het is daarom jammer dat schaken niet populairder is, want er vallen veel levenslessen uit te halen. Bijvoorbeeld dat je een plan moet opstellen als doel van je strategie om later te kunnen winnen. Dat zijn dingen die niet vanzelfsprekend zijn, zeker niet voor kinderen. Daarom

probeer ik mijn drie kinderen ook aan het schaken te krijgen. Je kunt ze op een andere manier iets meegeven in het leven. Met schaken kan je ook geflijpelen, waarbij je elkaar dan toch een hand geeft achteraf. Je geeft niet alle schaakstukken in de lucht uit frustratie." "De verbindende factor die je bij teamsporten hebt, verwacht je niet bij schaken, maar het is er wel. Het brengt mensen bij elkaar op een andere manier. Het doet brengen. Er wordt tegenwoordig zoveel gesproken over verschillen. Zij bent anders dan ik, want je hebt een andere religie of je hebt een andere kleur of je hebt meer geld of je woont op een bepaalde plek, maar staar op. Daar gaat het te veel over, terwijl er zoveel factoren zijn waardoor we juist met elkaar zijn verbonden. Mensen die daarmee bezig zijn, daar heb ik respect voor. Voor veel mensen is de drempel om te



schaken misschien iets te hoog vanwege het vraagstuk dat het voor intellectuelen is. Maar dat is helemaal niet aan de orde. Vooral niet als je het omstamelen niet, dat is prachtig. Jong, oud, alles door elkaar heen. Het maakt niet uit wat je achtergrond is, als je het leuk vindt dan ga je zitten. Kies maar een tegenstander of laat iemand je tegenstander zijn. Een andere leeftijd wil niet zeggen dat je beter bent, het gaat om heel andere kwaliteiten. Het is mooi om te zien dat het niet allemaal of je spierballen hebt of niet, dat je dan bent of niet, dat je vaderlander bent over zaken of niet. Dat telt voor veel sporten, maar schaken is anders. Soms moet je drie stappen achteruit zetten om vooruit te komen. Dat kun je mooi filosofisch vertellen, maar in schaken kan je dat laten zien en dat is heel anders. Leer verloren, dat is heel belangrijk. En eens een goede winnaar." ♣

